

# GULLBODA TENNISKLUBB 20 ÅR

- jubileums



- tidningen -



AmB an

# VEM GÖR VAD I GTK?



Lars G Selin är GTK:s ordförande han har telefon 454 16 eller 93 65 39

Annckieh Hallgren är sekreterare och nås på tel. 450 14

Kjell Carleson är kassör och håller i slantarna

Bruno Roxing är materialförvaltare och Gunnar Svedin, 453 63 övr. ledamot

Roland Berndt, 454 29 och Krister Dunström är suppleanter

Lilly Holmberg på Högvägen och telefon 450 14 sköter allt som gäller kontraktstider, spelscheman, bokningar av tider. Lilly är också tävlingsledare och har hand om nyckeln till banan. Birger Arvas och Gustaf Granström är GTK:s revisorer.

---

Jubileumstidningens omslag har Tecknar-Anders ( Anders Andersö ) på Svenska Dagbladet specialgjort för Gullboda TK och Muskö.

I övrigt har Roland Berndt skrivit och klistrat ihop. Medarbetare vad gäller artiklar har varit Lars G Selin, Dag Arvas och Birger Ceder.

Krister Dunström är " pappa " till de flesta bilder. Resten har Lars och Roland Berndt tagit.

Tidningen är tryckt hos Haninge kommun.

-----  
Riktiga kalenderbitare kan beställa en helt komplett maratontabell av

Roland Berndt telefon 454 29 eller 47 46 03

# GTK:s ordförande;

## KLUBBEN HAR LYCKATS BRA



Som framgår av andra artiklar i vår jubileum-skrift så startades tennisklubben genom ett personligt initiativ av i första hand Börje Dickert och Arne Holmberg. Tanken var, förutom att få spela tennis som de båda gjorde hellre än något annat, att åstadkomma en samlingspunkt för medlemmarna inom tomtägareföreningen GTFF som skulle stärka samhörighetskänslan och utgöra en lockelse för medlemmarnas ungdomar i åldrar då kompisarna i stan lockar mer än att åka till landet med föräldrarna.

Har då GTK lyckats med denna tanke ?

Jag tror att svaret från de flesta familjerna är att klubben lyckats bra. Ungdoms- och juniortävlingarna har lockat med våra barn även om det vissa år p.g.a. en ojämn åldersfördelning varit lite glest i klasserna.

20 år inom en tennisklubb innebär att de som började spela vid starten och då var i 9-10-årsåldern nu snart har egna barn som söker sig ner till banan. Och det är min förhoppning att denna nya tennisgeneration skall uppmuntras av de svenska internationella framgångarna och därför utnyttja vår bana under hela sommarlovet.

- Tänk om vi skulle få vår egen Björn eller Mats som vid radio- och TV-intervjuer berättar om sina första tenniserfarenheter från Muskö.

Men lika viktig är tennisbanan för oss som har kommit upp lite i ålder och som har tennisen som ett trevligt sätt att få den motion som vi så väl behöver. För oss gäller " bättra lyssna till den sena som brast än att aldrig börja spela tennis "

Du som läser detta och ännu inte kommit med i GTK, tag kontakt med någon i styrelsen och hör om möjligheterna att få spela tennis i Gullboda.

LARS G SELIN

GTK:s ordförande

# Försynta Arne Holmberg

## HAN ORDNADE ALLT

GTK kan i år se tillbaka på en 20-årig tillvaro. Det kan då vara på sin plats att ägna några tankar åt dem som skapat klubben. När för mera än 20 år sedan tanken på att bilda en " andelsklubb " med egen bana väcktes då dök också Arne Holmberg upp. Arne kom till Muskö redan i mitten av 1940-talet, samtidigt med bl.a. författaren till dessa rader. Vi tillhör skulle man kunna säga urinnevånarna bland södra Muskös befolkning.

Arne framstod som ganska tillbakadragen, pysslande med sitt kära Alabo, men alltid lika försynt hjälpsam som omtänksam. Några minns kanske en lördag när Arne kom från båten med hatten i hand gående mot Alabo där hustrun och dotter väntade. Hatten i hand, varför ? Jo, där fanns en liten hundvalp. En överraskning till dotter Annckieh.

Arne var den drivande kraften bakom tennisklubben. Han höll ihop trådarna, hade idéer och kanske ännu mera gedigen kunskap om tennis, tennisbanor och ekonomiska realiteter. Det gällde ju att få tillräckligt många tennisintresserade att teckna andelar.

Långt innan " erforderligt kapital " var garanterat byggdes en tennisbana. Hur var det möjligt ? Svar: Arnes och Börje Dickerts fasta tro på idén och deras villighet att ta vissa ekonomiska risker.

Till bilden hör också Arnes fasta tro på ungdomen och deras behov av meningsfull aktivitet tillsammans med oss äldre. Utan reell grund törs skribenten påstå att Arnes ekonomiska engagemang varade åtskilliga år efter klubbens start.

Så till GTK:s aktiva liv. Vem såg till banan, vem skötte mängder av praktiska detaljer, vem tog hand om ungdomsentusiasterna ? Jo Arne. Han fanns alltid på plats, hjälpte till snart sagt överallt för tennisklubbens lyckliga fortlevnad. Redan efter något år arrangerades tennistävlingar i olika klasser. Under tävlingarna fann man alltid Arne på eller vid banan. Sällan eller aldrig som domare men väl som överledare med självpåtaget ansvar att lösa eventuella tvister. Alla anmälda skulle också få möjlighet att spela. Det var Arnes motto. Den som höll i trådarna då var Arnes hustru Lilly som aldrig ryggat för problemen eller besväret och som fortfarande löser ekvationen.

För Arne var tävlingarna i junior- och ungdomsklasserna klart viktigare än när det gällde vuxna deltagare.

Med tennistävlingar följer också krav på priser, främst för ungdomen. Fattades ett pris i någon klass, nog kom ett sådant fram. Man anar Arne i bakgrunden. Arne finns inte mer bland oss, men dotter Annckieh är klubbens sekreterare och aktiv spelare. Hustru Lilly sköter med bravur uthyrning, schemaläggning och tennistävlingens spelordning.

Det är nog inte fel att påstå:

Utan Arne Holmberg hade det inte blivit någon tennisklubb med egen bana på södra Muskö och Gullboda tennisklubb hade i år inte kunnat fira sitt 20-årsjubileum.

DAG ARVAS



Arne Holmberg var GTK:s ordförande. Han skötte banan, skaffade priser och såg till att tävlingen fungerade. Givetvis var han med och spelade själv så ofta han fick tid. Här är det Roland Berndt som får en liten buckla och några ord från "Farbror Arne"

# Från Ceder till Wiger

## »GUBBARNÄ« IDOLERNA

Min första tennisidol utanför TV-rutans Janne Lundqvist och Uffe Schmidt var ARNE HOLMBERG eller farbror Arne som vi muskögrabbar kallade honom. Det är om Arne och tennisklubbens andra stora spelare den här artikeln handlar om. GTK:s lirare har visserligen aldrig nått berömmelse utanför södra Muskö men runt vår egen tennisbana är de idoler.

ARNE, BIRGER CEDER och BÖRJE DICKERT var GTK:s tre stora åren runt 1964. Lasse Törnberg, Dag Nordqvist, Håkan Ceder, Lasse Eriksson och många andra stod utanför stängslet och glodde fascinerat när "gubbarna" spelade. Arne var en elegant och gentleman, både på och utanför grusbanan. Dickert var stor och spelade i basker eller med en näsduk på huvudet och i vita långa flanellbyxor. Han frustade värre än Jimmy Connors när han slog en tung forehand. Birger Ceder hade knixig serve, luriga stoppbollar och pratade en konstig blandning av svenska, amerikanska och spanska när han vann första klubbmästerskapet i singel. - Lyckliga Håkan som hade en sån pappa.

Vi småkillar drömde om att få möta dessa fantomer. Varje vunnet game skulle ses som en stor framgång.

Vid sidan av de allra bästa fanns bröderna ARVAS. BIRGER bar alltid vit keps och såg ut som en äldre bror till sydafrikanske dubbelexperten Frew MacMillan. Hans bror i verkligheten, DAG kunde ibland undslippa sig ett - FÖR HÖGE FARAO. Snabbt följt av en ursäkt åt domarens håll. GÖSTA MOLIN var den listige som med ett minimum av rörelser tog poäng.

Men idolerna må ursäkta. Deras elegans, lugn och korrekta uppträdande var en smula passé. T.o.m. Janne Lundqvist fick ju ge vika för yngre krafter.

I GTK blev det Bernt MOLIN som inledde en ny våg med mer modern, tuffare tennis. BERNT vann också mästerskapen tre år i följd.

I mitten och slutet av 1960-talet var tennistävlingarna sommarens absoluta höjdpunkt för många av oss. Anmälningslistan luslästes och lottningen hos Holmbergs blev en thriller. Spelschemat diskuterades sedan fram och åter.

1971 vann BENGT SVEDIN för första gången herrklassen. Helt subjektivt vill jag utse honom till klubbens hittills främste. Benkes grundslag var tunga och hans volley var vinnande. Under en rad av år var Benke helt suverän och har också hela sex inteckningar i det eviga och pampiga vandringspriset MUSKÖ MEMORIAL.

På senare år har seglingen lockat Bengt från tennisbanan, men han har lovat att göra comeback.

Med HANS STENBERG och 1978 års KM blev det en återgång till lite äldre segrare. Hans är en lugn och finessrik spelare, men han väger numera ganska lätt mot klubbens senaste stjärna, RUNE WIGER. Haningebon Rune tävlar visst i veteran-klassen på fastlandet. På Muskö tycks han vara helt oslagbar och har vunnit de tre senaste mästerskapen. Att nöta ut hans ork går bara inte anser vi som försökt någon gång.

Wiger triumferar även i dubbel. 1981 och 1982 i par med GÖSTA MOLIN. " Målles " insats är berömvärd. Han är klart äldst i dubbelklassen men verkar helt sakna svaghetstecken. Wigers säkerhet ger stort utrymme för Göstas giftiga volley. Tidiga dubbelprofiler var annars CEDER-DICKERT och CARLEDUN. Bakom den signaturen återfanns Kjell Carleson och Krister Dunström. De båda slet, kämpade, gnabbades och skojade med sig själva och motspelarna. KRISTERS dubbelinsats vid nät är nog det roligaste vi sett under åren. 1970 kunde de under stort jubel för första gången vinna herrdubbeln. KJELL CARLESON är för övrigt en mycket trogen spelare. Enligt tillgänglig statistik har han bara fått lämna återbud till ett års klubbmästerskap. Han ligger också tvåa i maratontabellen. På damssidan är det numera " The WIGERS " som dominerar. KARIN WIGER är obesegrad sedan 1978. Ingegerd DIRTOFT var annars tidiga 70-talets bästa tjej. I mixed har MAUD NORDQVIST tillsammans med Bengt Svedin eller artikelförfattaren triumferat flest gånger. Men Wigers ångar på här också.

Och hur går det nu i 1983 års jubileumstävlingar. Skall Rune Wiger fortsätta som champion eller kommer Bengt Svedin tillbaka.....

ROLAND BERNDT



Rune Wiger, närmast kameran är  
GTK:S senaste storspelare. Gösta  
Molin är också säker.



Bengt " Benke " Svedin är GTK:s  
hittills bästa. Kanske gör han  
comeback jubileumsåret 1983

# GTK:s maratontabell 1965-82

## BENKE LEDER ÖVERLÄGSET

Herrsingel 1965 - 82 ( siffran inom parentes anger antalet deltagare )

År	Segrare	
1965	Birger Ceder	(10)
1966	Bernt Molin	( 9)
1967	"	(13)
1968	"	(21)
1969	Bengt Lövstrand	(15)
1970	Roland Berndt	(11)
1971	Bengt Svedin	(12)
1972	"	(12)
1973	"	(14)
1974	"	(16)
1975	Roland Berndt	(13)
1976	Bengt Svedin	( 9)
1977	"	( 8)
1978	Hans Stenberg	( 7)
1979	"	( 5)
1980	Rune Wiger	(12)
1981	"	(10)
1982	"	( 6)



Bengt Svedin bär hem Muskö memorial. Arne och Lilly är prisutdelare



Herrsingelns maratontabell har räknats ut på det här sättet. Deltagande ger 1 poäng. Klasseger 3 poäng + deltagarpoäng, medan en andraplats ger 1,5 poäng + deltagarpoäng. Sammanställaren Roland Berndt är medveten om att marginella fel kan ha smygat sig in, men skyller på den statistiska felmarginalen.

1. BENGT SVEDIN	30,5 poäng
2. Kjell Carlesson	17 "
3. Bernt Molin	15,5 "
4. Roland Berndt	14,5 "
5. Hans Stenberg	13 "
5. Roger Frondell	13 "
7. Göran Bolander	12 "
7. Rune Wiger	12 "
9. Gunnar Svedin	11 "
9. Jan Törnberg	11 "

I oldboysklassen toppar GÖSTA MOLIN med Lars Selin på andra plats



Benke Svedin pustar ut efter en seger i klubbmästerskapen. Den här gången är det Roger Frondell som fått stryk. Bengt leder maratontabellen med mycket god marginal. Roger har slutat tävla i GTK men håller sig fortfarande fint framme i tabellen. Men Rune Wiger trycker på allt hårdare...

---

Oldboys 1969 - 82

1969 Börje Dickert ( 8 )  
1970 Birger Ceder ( " )  
1971 Dag Arvas ( " )  
1972 Birger Ceder (10)  
1973 Dag Arvas ( 8 )  
1974 " ( 5 )  
1975 Gösta Molin (10)  
1976 " ( 6 )  
1977 " ( 4 )  
1978 " ( 4 )  
1979 Lars Selin ( 4 )  
1980 " ( 2 )  
1981 Gunnar Svedin ( 6 )  
1982 Lars Selin ( 6 )

Damsingel 1965, 1970 - 82

1965 Gunvor Arvas (2)  
1970 Maud Nordqvist(")  
1971 "  
1972 Ingegerd Dirtoft (2)  
1973 " (4)  
1974 " (4)  
1975 Ingrid Sundberg (4)  
1976 Annckieh Hallgren(4)  
1977 Annika Carlesson (4)  
1978 Karin Wiger (5)  
1979 " (")  
1980 " (")  
1981 " (4)  
1982 " (5)

---

Mixed 1967 - 82

1967 M Nördqvist/R Berndt  
1968 "  
1969 "  
1970 "  
1971 /B Svedin  
1972 "  
1973 I Sundberg/R Berndt  
1974 I Dirtoft/H Dirtoft  
1975 I Sundberg/R Berndt  
1976 E Dickert/B Dickert  
1977 K Wiger/E Wiger  
1978 K Wiger/H Stenberg  
1979 A Hallgren/H Stenberg  
1980 E Dickert/ R Wiger  
1981 E Dickert/ R Wiger  
1982 K Wiger/K-G Lindqvist

Pojksingel/ungdomsklass 1965-70, 77 - 82

1965 H Ceder  
1966 R Berndt  
1967 B Svedin  
1968 J Törnberg  
1969 "  
1970 M Selin  
1977 M Carlesson  
1978 "  
1979 F Stenberg  
1980 A Roxing  
1981 M Carlesson  
1982 "

---

Herrdubbel 1965 - 82

1965 B Ceder/R Ceder  
1966 B Dickert/ A Holmberg  
1967 " / B Ceder  
1968 "  
1969 "  
1970 K Carlesson/K Dunström  
1971 B Svedin/L Törnberg  
1972 "

1974 B Svedin/L Törnberg  
1975 B Svedin/B Söderqvist  
1976 R Berndt/B Svedin  
1977 B Svedin/E Wiger  
1978 G Bolander/H Stenberg  
1979 " /K Hammarström  
1980 R Wiger/ Wiger  
1981 G Molin/R Wiger

# Birger om Börje;

## DEN SANNE ENTUSIASTEN



En tre-setare om Börje Dickert, den sanne tennisentusiasten.

Första set:

1946, på självaste julafton träffades Börje och jag för första gången. Det var i Mexico city, där vi bland en massa andra människor var gäster hos en svensk familj. Efter att ha bekantat oss med varandra dröjde det inte länge förrän vi var på det klara med att vi hade ett stort gemensamt intresse, tennisen.

Vi hade båda två förmånen att jobba i svenska företag, Börje i AGA och jag i LM Ericsson och personalen hade tillgång till semesterhemsliknande weekendställen i den underbara småstaden Cuernavaca, några mil bort från bullrande Mexico city. I Cuernavaca fanns det gott om tennisbanor, ett förhållande som jag kom att utnyttja synnerligen flitigt. Med en lätt överdrift vill jag påstå att vi drabbade samman varje veckoslut under de cirka 15 månader som min vistelse i Mexico varade.

Andra set: Skodramat

Börjes och mina vägar skiljdes och vi upprätthöll ingen kontakt med varandra till helt oväntat, detta var 1952 Börje dyker upp på mitt kontor i Caracas, Venezuela där jag var bosatt sedan 1948. Börje var nu reserevisor för AGA och kuskade runt i Sydamerika. Den här lördagsförmiddagen sökte Börje upp mig och hade beställt tennistid till samma eftermiddag. Eftersom Börje kommit till Caracas tennissko-lös fick vi snabbt söka upp en skoaffär i centrum för att sedan bege oss till tennisklubben. I omklädningsrummet demonstrerade Börje ett par splitter nya, handgjorda promenadskor som han medfört från Colombia. Vi gjorde oss klara för matchen när det plötsligt stod klart för oss att skokartongen från Caracas centrum innehöll två högerskor.

Men här fanns ingen återvändo, affärerna var redan stängda. Börje kämpade tappert med de två högerskorna. Vänstra foten fick och dess stortå fick snabbt frisk luft vid nötning mot det grovraspliknande underlaget på den gamla spruckna tennisbanan av cement. Medan matchen pågick hade någon dessutom passat på att lägga beslag på de eleganta handsyddna promenadskorna, varför Börje fick bege sig till hotellet med vänstra stortån alltjämt i vädret.

Tredje och avgörande set:

Inte förrän 1961 skulle vi återigen stöta samman, den här gången mer oväntat. Det var ombord på bilfärjan " Rune " mellan Söderby och Mickrum. Efter alla dessa år utan någon som helst kontakt så må det vara en förlåtet om man blir stum av häpnad när utan förvarning Börje reser sig upp genom bilens sollucka och säger Hej. Färjfarnden gav inte tillfälle till några djupare meningsutbyten, men en sak stod klar. Vi skulle bli grannar med bara några liter Mysingevatten mellan oss.

Börje Dickert kom att spela en avgörande roll för bildandet av Gullboda TK och för tillkomsten av den tennisbana som skänkt oss så många glada stunder av tennisspel och angenäm samvaro. Jag är inte övertygad om att vi utan Börjes energiska insatser skulle ha tillfälle att i år fira 20-årsjubileum i GTK.

BIRGER CEDER



Artikelförfattaren själv tillsammans med Gösta Molin

# Lillys sommar

## TENNISFIXANDE OCH VINSTLÖSA KORSORD



- Om det är jobbigt att hålla i bokning och tennistävlingarna ?
- Inte alls. Det är bara roligt att träffa och prata med så många människor, säger Lilly Holmberg.

Match efter match, dag efter dag finns samma person på plats nere vid tennisbanan. Hon bläddrar i pärmen, antecknar och stryker. Rätt som det är sitter hon i domarstolen. Hon känner alla och alla känner henne. Lilly Holmberg är verkligen GTK:s allt i allo.

- Vi tog hand om det från början, säger Lilly. Det blev så automatiskt. Lillys egen tenniskarriär började på Österskär sommaren 1925.

- Jag kom tvåa i tävlingen där, berättar hon stolt.

Lilly började sedan arbeta på Fox film och tennisspelandet tog fart i Filmens idrottsklubb. Filmfolket höll till på Tennisstadion och Eriksdalsbadets då torrlagda bassänger. Lilly spelade med och mot storheter som bl.a. Sigge Fürst.

1947 kom hon och maken Arne till Muskö. Direkt började de kämpa för att få en tennisbana till ön.

- Allt stötte på patrull minns hon. Kostnaden för andelarna var väl det som avskräckte mest. Men Arne och Börje Dickert gav sig inte. Kjell Carlsson och Krister Dunström var ute på vägarna och värvade medlemmar.

Och i början av 1960-talet kröntes deras slit med framgång, banan stod spelklar och tennisklubben kom igång.

- Jag var nog en av de första som spelade, säger Lilly. Jag var också med i tävlingarna under flera år. Men det är svårt att vara aktiv både på och utanför banan. För min del blev det istället nöjes- och motionsspel under många år. Men nu var det ett tag sedan. Racketen har vandrat vidare till nästnästa generation.

I alla år har Lilly lyckats med konststycket att få tävlingarna att fungera. Hon vet vid det här laget det mesta om medlemmarnas arbetstider och semestrar så många gånger som hon fått skjuta på matcher och ändra för att alla skall få spela.

Men även Lillys tålamod har gränser. Det kan ibland glimma till under glasögonen och då är det bäst att försöka ställa in segelturen, fotbollsmatchen eller det andra som för stunden lockat mer än GTK:s klubbmästerskap.

Lilly har sett nästan varenda match sedan tävlingsstarten 1965. En rad av spelare har passerat revy inför hennes ögon.

- En av de verkliga profilerna var Tecknar-Anders, synd att han inte var härute så många somrar.

Liksom bortgångne maken Arne värnar Lilly om ungdomarna. Det är mycket för deras skull som hon arbetat så mycket med klubben.

- Mina roligaste tennisminnen är småpojkar som spelade med bägge händerna och grät när ni förlorade. Nu har ni vuxit upp men fortsatt att spela och det kommer ständigt nya ungdomar. Det känns fint.

Vid sidan av tennisen är Lilly mycket tillsammans med sina barnbarn.

I nya hemorten Saltsjöbaden verkar det också vara full fart. Lilly kan alltid berätta om innehållsrika dagar med mycket folk.

Vill hon vara för sig själv blir det med något av Svenska Dagbladets korsord.

- Men jag är lite besviken, säger hon. Här skickar jag in massor med lösningar men aldrig vinner jag något.

Dessbättre har Lilly Holmberg större tur och kanske även större skicklighet som Gullboda tennisklubs stora sammanhållare. För utan Lilly blev det nog varken prydliga tennisscheman eller tävlingar som trots regn och annat otyg alltid flyter perfekt.

ROLAND BERNDT

Tennisklubbens tioårsjubileum 1973. Lilly hade bakat en tårta i form av en tennisbana.



# I TENNISVIMLET; på och runt banan



game  
UT!  
6-4, 6-2  
serve  
40-15  
match

" Idrottens svans " åskådare på ena kortsidan.  
Ingegerd Dirtoft, Maud Nordqvist, Björn Söderqvist, Gösta Molin och alltid lika intresserade Alfonso Sjögren. Han har lovat att göra sin tävlingsdebut OS-året 1984 - i dubbel.



Två av GTK:s bästa tjejer. Ingegerd Dirtoft och Maud Nordqvist. "Mådan" har flera titlar i singel och mixed.



Banans klassiska domarstol. Här ser det ut att vara en Roxing som dömer.

# MUSKÖS EGET WIMBLEDON -tennisbanan vid Österudd



- Få se nu, blev det både game och set, undrar Lasse Törnberg. "Målle" torkar bort svetten. Det blev nog Molin-seger till slut.

Gösta Molin är spänstig. Så sent som 1982 segrade han och Rune Wiger i herrdubbel-A.



1973 fyllde GTK tio år. Det blev auktion, en god tårta och uppvisning av herrarna Håkan Ceder och Roland Berndt.



# GTK 20 år

Vill att alla GTK-tennis spelare skall delta i GTK-Klubbmästerskap i år! Anmälningslista finns vid tennisbanan.

**PUBLIKREKORD**  
 skett det bli detta år hoppas vi.

**GTK-TRÖJAN** är på väg. Årsfärska med lång ärm, Armaske och klara för härens i slutet av juli.

Beställ nu innan det är för sent - vit eller blå kl. 45014 ANNCKIEH

**HURRA FÖR 20-ÅRING**

## PRIS TILL ALL!

Se efter hemma ett arbete om du kan något trevligt. Eller bidra gär kontanter. Ring K-G tel 4 Lars tel. 4541 rätta vad/hv tänker bidra

## JUBILEUMST

alla tennisintresserade. Vi åker kommer med mer mjör-mation på senare löpsedel.

# Rosor

till alla kvinnor och flickor som ställer upp i GTK-KM-83 har Erik Wiger utlovat!

FLOTTANS MUSIKKÅR  
 PAMPIG INLEDNING TILL många evenemang men tyvärr ej till vänt

# GTK 20 år

## Möjlig tenniskomet!

har ni chans att se på banan under tävlingsveckan

## Beställ GTK's Åskådartröja

som är framtagen i år just för er som sitter och hutnar på åskådarläktaren. Den finns i vitt eller marin och i flera olika storlekar. Ring 45014 till Annckieh.

**Köp 1, köp 2, köp flera!!**



## PAPPATTRAPPER

fick ersätta en del av vandringspriserna under prisutdelningen 1982. Detta skall inte behöva upppepas i år.

## Tecknar Anders

Tävlingsledning tackar oss för vandringspris tillbaka i finaldagen. Vi kommer att förgylla vårt jubileumsfirande i vilken form får bli en överraskning!

**Stora vinstsummor**  
 kan vi inte locka med i GTK-KM-83 men roligt skall vi ha allihop.

# GTK 20 år

firas endast

# 1983

**Lördag 30.7-83 kl 10:00**  
 när GTK-KM-83 kommer igång inbjudes alla till

## TRÖJPÅTAGNING

Redan kl. 9:00 kan du hämta ut och betala dina beställda tröjor men före 10:00 råder tröjförbud. Håll avgiften i beredskap vid påtagningen.

## ALLTID SPÄNNING ÖVER GTK-SPELEN

devis p.g.a Ålvkarlebyns placering av el-stolpar.

## Priser börjar komma...

men vi behöver fler för att alla skall få pris. Kom gärna med ett litet kontantbidrag värdjar den prisbondsansvarige. Ring K-G eller Lars!

## Kvarglömda effekter

Har du glömt/lappat bort någonting på eller vid banan har du troligen stor chans att ropa in det på GTK-auktionen som med stor sannolikhet äger rum på finaldagen - 7.8-83

**Mats Wilander har nu ingen chans att vinna över någon i GTK-KM-83**



## JULKLAPPAR REDAN I JULI

## 4 BOLLAR

i en kartong kan du få köpa av GTK som köpt in många paket till hyfsat pris. OBS! Begränsat parti! 15-30-40-GAME



Stora-minuten klappar blir sällan riktigt lyckade. Tomten har här ett tips: TÄNK EFTER VILKA AV DINA VÄNNER OCH BEKANTA SOM KAN BEHÖVA EN GTK-TRÖJA. Tröjan, vit eller marin, kommer att finnas till försäljning under hela tennisveckan.

Att ANNCKIEH HALLGREN kan rita fina diplom och tennisminnen vet de flesta GTK:are. Hon har även gjort vårt klubbmärke som pryder årets STORA NYHET, Colleetröjan. Den uppmärksamme läsaren och tennis spelaren förstår därför ganska snabbt att det är Annckieh som är "mamma" till den här sidans roliga löpsedlar. Kanske har hon haft ett finger med i läktarbrevet också ....

MUSKÖ SOMMAR-83

HEJ!

NI KAN INTE ANA VAD JAG TRIVS BRA MED ATT EXISTERA!  
REDAN UNDER MIN TILLBLIVELSE BARA VIRVLADE DET AV  
LOVORD RÖRANDE MIG. — "TÄNK SÅ BRA!" — "DET ÄR PRE-  
CIS VAD VI ALLTID ÖNSKAT OSS." — "SÅ SNYGG!" — "VIL-  
KEN TOPPGREJ!" — "VERKLIGEN VÄLSKAPAD." — "EN

RIKTIG FULLTRÄFF!"

JA, JAG VÄLKOMNADES VERKLIGEN MED STORA FÄMMEN.  
TYVÄRR ÄR MINA BEN SKAPTA SÅ ATT JAG INTE KAN  
FÖRFLYTTA MIG OCH ARMAR SAKNAR JAG HELT, MEN  
RYGGEN ÄR LÅNG OCH RAK OCH JAG BETRAKTAS NOG  
AV DE FLESTA SOM HELT ARBETSFÖR.  
MITT ARBETE RÖR SIG OM STILLASITTANDE OCH IAKT-

TAGELSER FÖR ANDRAS DEL.

UNDER MINA ALLRA BÄSTA STUNDER BRINGAS JAG  
LIKSOM I GUNGNING — FÖRST TILL HÖGER, SEN TILL  
VÄNSTER OCH SÅ HÖGER IGEN, FRAM OCH TILLBAKA

EN LÅNG STUND OCH AVSLUTNINGSVIS HÖRS "HURRA-  
BRA!" ELLER "NEEEJ-SYND!" SEN BÖRJAR GUNGNINGEN  
IGEN OCH SÅ HÅLLER DET PÅ I TIMMAR OCH DÅ KÄN-

NER JAG ATT VARJE TUM I MIG GÖR NYTTA.  
SÄKERT ÄR DET 100-TALS MÄNNISKOR SOM GÅNG PÅ  
GÅNG UTNYTTJAT MINA TJÄNSTER — INTE SAMTIDIGT

FÖRSTÅS MEN EN 10-15 ÅT GÅNGEN KLARAR JAG.  
DE FLESTA VÄNDER MIG RYGGEN OCH OFTA BLIR JAG  
TRAMPAD, MEN SÅ VILL JAG IA DET.

SÄRSKILT GLÄDJER JAG MIG ÅT ATT FÅ VARA MED OM  
DET HÄR 20-ÅRSJUBILÉET OCH SER FRAM EMOT MÅNGA  
SÅDANA FESTER. TÄNK GTK 100 ÅR!

TACK FÖR ATT JAG FICK BLI TILL

Läkaren

GTK vill nu rikta ett STORT TACK till alla som var med och byggde upp vår fina  
åskådarläktare under GUNNAR GRANSTRÖMS ledning och till MARGARETA GRANSTRÖM som,  
sköter underhållet av den så bra varje år. I detta sammanhang tycker vi också att  
vi kan kora de genom åren flitigaste åskådarna- de har nog inte missat en enda  
viktig GTK-tävling - KARIN och OSCAR LINDQVIST som visat ett helhjärtat intresse